

A

ESİN.E

AÇI

1974

Tercüman 11 ARALIK 1974 ÇARŞAMBA

385

Tek-Esin Vakfı

"Açık Oturum" ve "Devlet İstişare Kurulu"

EMEL ESİN



AHMET  
KABAKLI

## Gün Işığında



# Devlet Güçlüdür

**S**ayın Cumhurbaşkanı, mânâlı bir surette Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmiş, bu şekilde bazı sitem ve tekliflerini, millete duyurmak istemiştir:

"— Prof. Irmak hükümetini kurduk ve onları hükümet olarak onadım. Bunu yaparken, istişarelerimizde siyasi partilerimizin açık ve zımnî teminatlarına dayandım." "Buna rağmen partiler, bilindiği gibi her biri ayrı bahane bularak, bu hükümete güvenoyu vermediler. Böylece iki yanlış sorumlusuzluk gösterdiler: Hem kendileri hükümet kuramıyor, hem de çaresizlikten kurulmuş oldukça makul bir hükümeti baltalar hale geldiler."

Fakat, Cumhurbaşkanına göre, Irmak hükümeti güvenoyu alamamış ve istifa etmiş olmasına rağmen, eski "müstaî" CHP—MSP koalisyonuna göre, kendi içinde daha uyumlu ve tutarlıdır. Üstelik Sadi Irmak ve bakanlarının hizmet azimleri, bütçeye hazırlamakta gösterdikleri fütursuz gayret takdir edilmeye değer. Nitekim Parlamento'da alkışlanmıştır.

**O**halde, vaziyeti olduğundan daha kararlılık görmeyelim; demokratik çözüm yolları dışında, bir takım kısır diktacı çareleri aklımızdan dahi geçirmeyelim. Hükümet vardır; devlet vardır ve güçlüdür. İster şu parti, bu parti, ister "müstaî" denilen hükümet işbaşında olsun... **Türk Devleti güçlüdür.**

"Sapık ideolojilere kapılmış ve ÇAĞDIŞI DÜŞÜNCELERE BEL BAĞLAMISIZ! (Bu söz ne demektir, anlaşılamıyor) kimse-ler karşılarında kanunları bulacaklardır." Kızacası, Sayın Cumhurbaşkanı, yargı organına düşen görevi bilhassa belirtmiştir.

Bu sözler, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Türkiye Başbakanına karşı yapılan, bölücü ve sapık, aşırı solun, hareketlerinden ötürü duyulan acıdan mühlhem olsa gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ne de sitemleri vardır: "Parlamentomuz, ya Parla-mentoya bağlı ve güvenoyu verebileceği bir hükümeti bünyesinden çıkaracak, ya da kendini yenileme kararı alacaktır." diyor. Bence, sadece birinci görüşte ısrar etmelidir. Çünkü seçim bir çare değildir. Üstelik sadece yüzde 33'ü temsil eden bir azınlık partisinin kapris ve direktiflerini kabul anlamına gelir.

Sayın Korutürk, Cumhurbaşkanı'na ait yetkilerin de yeniden ele alınmasını istiyor. Meselâ: "Parlamento'da bir hükümet

çıkarmak sorunu kilitlenirse, bunda millet ve Cumhurbaşkanı, sadece bekle gör durumunda bırakılmamalıdır." diyor. Anayasay-la ilgili, önemli bir yetki konusudur bu, ilerde, herhalde günün konusu haline gelecektir.

### EMEL ESİN'İN MEKTUBU

Türk ve İslâm sanatları, eserleri ve abide-leri sahasında çok değerli ilim adamımız, Sayın Dr. EMEL ESİN'in Tercüman'ın "Açık Oturum" ve "Devlet İstişare Kurulu" adlı yazımızla ilgili bir mektubunu, ilgilerine teşekkürlerimizle, aynen yayımlıyorum:

"Tercüman Gazetesinin daveti üzerine, 4 Aralık 1974'de toplanan ve dokuz profesö-rümüzden teşekkül eden kurulun münakaşaları ile Sayın A. Kabaklı'nın 6 Aralık'da Tercüman'da çıkan makalesi, Türk kamuoyu tarafından, derin ilgi ve istifade ile takibedilmektedir. Profesörlerimizin münakaşaları ve Ahmet Kabaklı Beyin makalesinden kamuoyu şunu öğrenmektedir: Türkiye'nin toplum hayatına yön verirken, hiç değişmeyen ve değişmesi, Türkiye'nin bekası bakımından tehlikeli olacak bazı temel umdeler vardır. Mütefekkirlerimiz bu temel umdelerin mevcudiyetini belirtmiş ve bunları tespitte koyulmuşlardır. Tercüman'ın daveti üzerine toplanan kurula mümâsil bir müessesenin teşekkülü ve devamı, hiç olmazsa fikri bakımdan, Türkiye'de istikrâra âmil olur.

Şahsen çalıştığım sahada, kültür ve sanat tarihi gibi "insani" denen ilimler alanında da, mümâsil bir merkezi kurulun eksikliği çok duyulmaktadır. "İnsani" denen bilgiler, gittikçe, hem her milletin bünyesinde, hem de milletlerarası sahada, teşkilât içine alınmaktadır. Her memlekette, o milletin temel menfaatlerine uygun ve değişebilecek hükümetlerin siyasi temayüllerinden müstakil şekilde, ilim akademileri ve benzer merkezi kurumlar halen mevcuttur. UNESCO gibi milletlerarası merkezlerde milli kurullar birbiri ile münasebete girebilir. Milletlerarası alanda her millet "insani" kültürünü tanıtır ve savunur.

Türkiye'de de değişebilen hükümetlerin temayüllerinden müstakil ve Türkiye'nin hiç değişmeyen değerlerine bağlı bir kurula ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacımızın ne kadar mübrem olduğunu ve onun eksikliğinden doğan Türkiye aleyhine elim halleri tafsilatı

(Devamı 7. Sahifede)

(Başarafa 2. Sahifede)

ile anlatmak uzun sürer. Şu kadarını söyleyelim ki, kültür meselelerindeki istikrarsızlık, müşahedeme göre, "insani" denen ilimler bakımından, Türk mütefekkirlerinin çalışmalarını durdurmakta ve onları ümitsizliğe kadar sürüklemektedir. Milletlerarası sahada Türk milletinin kültürel hakları gasbolmakta ve bundan doğan bir neti-

ce olarak Türkiye her alanda zarar görmektedir.

Türk kültür siyasetinin temel umdelerini belirtecek ve bunları yaşatacak, aynı zamanda, gelip geçici hükümetlerin temayüllerinden müstakil, istikrarlı bir kurula, hem milli, hem milletlerarası bakımdan, acele ihtiyacımız var"